

# EEN CURSUS IN WONDEREN

## studiegroep in Voorburg

### ♥ Doel:

We komen bij elkaar om vanuit een Cursus in Wonderen, op een lichtvoetige, liefdevolle maar ook intensieve manier, te leren de innerlijke vrede en vreugde in ons dagelijks leven te hervinden.

### ♥ De inhoud:

Overbodig te zeggen dat we allemaal 'beginners' zijn als het gaat om het her-kennen van liefde waar een Cursus in Wonderen bij helpt. Op dit moment zijn er geen mensen in de groep die vlot kunnen verwijzen naar een bepaald stuk tekst, een alinea of hoofdstuk. Soms is dat een gemis. De nadruk ligt echter op het toepassen in ons alledaagse leven, het ervaren, niet zozeer op 'studie'.

### ♥ De werkwijze:

Vanaf ongeveer vijftien minuten voor tijd komen we bij elkaar. Deze tijd is om te acclimatiseren en ons in te stellen op de werkelijkheid van een cursus in wonderen. Precies op tijd beginnen we met een moment stilte.

Om beurten leest iemand hardop enkele alinea's uit het tekstboek (we zijn nu bezig met hoofdstuk 6), gevolgd door een stilte waarin ieder het nog eens voor zichzelf kan lezen. Wanneer de tekst vragen oproept, of iemand wil reageren op wat hij leest, nemen we hier de tijd voor. We doen ons best de inhoud aan onze dagelijkse praktijk te spiegelen, dit kunnen ook 'lastigheden' zijn. Daarbij kijken we naar de boosheid, de angst en de afwijzing die ik voel en dan wacht ik af.

Wanneer van toepassing werken we gestructureerd met [De zes stappen naar innerlijke vrede\\*](#). Zonder daar expliciet naar te verwijzen, doen we daarbij ons best ons 'zelf' te zijn binnen de principes en richtlijnen van [Attitudinal Healing\\*](#). \*Aanbevolen te lezen.

De tekst van 'Een Cursus in Wonderen' is altijd het uitgangspunt.

In het laatste deel van de bijeenkomst, zo'n twintig minuten voor het einde, kan ieder voor zich uitdrukking geven aan wat er op dat moment bij diegene leeft, door middel van creatieve middelen (papier en kleurpotloden aanwezig). Tot slot kan dit met elkaar gedeeld worden.

### ♥ De groep:

Tot nu toe zijn we meestal met vier, soms met vijf personen. De groep is nog in ontwikkeling. Om de veertiendagen komen we bij elkaar. Dit is in Voorburg, een plek die makkelijk per fiets, openbaar vervoer of auto te bereiken is.

- Vanaf vijftien minuten voor aanvang ben je van harte welkom.
- Op dit moment komen we op de dinsdagochtenden bij elkaar. We beginnen stipt om 10:00 uur en eindigen 12:00 uur.
- Er is altijd de mogelijkheid om op een andere dag / tijdstip een volgende groep te starten. Bijvoorbeeld voor mensen die willen starten met een cursus in wonderen, nog weinig gelezen hebben en kijken of het wat is.

We vragen een bijdrage van € 2,= per keer voor tekenmateriaal, koffie, thee met iets erbij.

### ♥ Kennismaken:

Natuurlijk heb je de gelegenheid om te kijken of het iets voor je is. Doe geheel vrijblijvend een paar keer mee. Om een goede indruk te krijgen is het raadzaam dit aansluitend te doen.

### ♥ Contact:

Voor meer informatie, vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met:

**André Heine**, telefoonnummer: **070-7523305** | **06-29128635** | [eciw@bu2thefull.com](mailto:eciw@bu2thefull.com)

website: [bu2thefull.com/eciw/](http://bu2thefull.com/eciw/)

**Van harte uitgenodigd!**

**André Heine**